

# Zondagsbrief

5<sup>e</sup> jaargang, nummer 26

Zondag 26 november 2023

Kleur van de zondag: **groen**



---

## Mededelingen

---

### Eeuwigheidszondag: Op weg naar het Leven



*“Openbaringen”- Anneke Kaai*

Op deze Eeuwigheidszondag, 26 november, noemen we in de ochtenddienst de namen van gemeenteleden die ons dit jaar zijn overleden. We gedenken hen in het Licht van de Eeuwige.

Het thema van de dienst is: Op weg naar het Leven.

We lezen uit Openbaringen 7. Daar krijgen we een blik op de hemel: Een onafzienbare menigte van mensen, overal vandaan, in het wit gekleed. Mensen die komen uit de grote verschrikkingen. Zij eren God. Het sluit af met die prachtige troostende zin: “En God zal alle tranen uit hun ogen wissen”.

De kinderen van de kindernevendienst zullen tijdens de dienst zakdoekjes van troost ophangen in de Troostboom op het liturgisch centrum.

Naast het orgel, bespeeld door Barbara, zal ook Dick Rovers op de klarinet meespelen. En Hans Kroon zal zijn lied “Wees gerust” spelen en zingen.

Ds Loeki van der Laan en ds. Coby de Haan gaan samen voor in deze bijzondere kerkdienst.

Aan het eind van de dienst krijgt iedere kerkganger de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor iemand die hij/zij verloren heeft.

In de middag zijn er twee herdenkingsmomenten, waarvoor de nabestaanden persoonlijk zijn uitgenodigd. Zij kunnen een kaarsje branden bij de gedenksteen van hem/haar die zij missen. Het is een persoonlijk moment van stilstaan, van zoeken naar kracht en troost. In geloof, dat Gods liefde ons omarmt in alle verdriet.

*Ds. Loeki van der Laan en ds. Coby de Haan*

Na de ochtenddienst en de middagbijeenkomsten is er gelegenheid elkaar te spreken. Vanuit het pastoraal team zijn ouderlingen, contactpersonen en wij als pastores aanwezig: ds. Aafke Rijken, ds. Loeki van der Laan, ds. Coby de Haan en pastor Anne Stelma

*Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan*

### **Aandacht voor elkaar.**

De operatie van mw. Renee Gaasbeek, Mozartdreef 23, is goed verlopen en op het moment van schrijven is de verwachting dat zij een dezer dagen naar huis mag. Renee is opgelucht en dankbaar dat alles goed is gegaan.

*Ds. Loeki van der Laan en Anne Stelma – Ribberink*

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw v.d. Wilt-van Kruistum, Hoogstraat 16-1.

### **Zondag 26 november is de diaconale collecte bestemd voor PKN Pastoraat**

## Met het oog op het einde

De Protestantse Kerk steunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals het verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Hartelijk dank voor je gift!



Niets is sterker  
dan stilte...

Zondag 3 december  
10.00 uur  
4u dienst in de Petrakerk

Wees welkom!



Thema:

**Wees waakzaam**

Info:  
nynkedeboer3@hotmail.com

Viering in de stijl van

**Taizé.**

Meditatie door:  
Zingen, Bijbel lezen, gebed,  
stilte en aansteken van kaarsen.

Zondag 3 december 2023  
19:30-20:00 uur

In de Petrakerk, Kerkewijk 135

 Protestantse Gemeente  
Veenendaal

## Kerstmiddag



De diaconie organiseert woensdag 13 december a.s. een gezellige middag om elkaar te ontmoeten in Kerstsfeer. Bent u 76 jaar of ouder dan bent u van harte uitgenodigd in 't Trefpunt/Petrakerk. Vanaf 14.15 uur bent u welkom om samen met ons te genieten van een winterse maaltijd.

Achter in de kerk ligt een intekenlijst, daarop kunt u uw gegevens invullen en

aangeven of u vervoer nodig heeft.

Voor **8 december** kunt u zich ook per mail of telefonisch opgeven.

Per mail : [zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl)

telefonisch : 0318-518959 (Evelien Veenhof)

## Regietafel verhuisd

Als jullie zondag achteromkijken zul je zien dat de techneuten van dienst verhuisd zijn. Alle apparatuur is overgezet en opnieuw aangesloten. Wat rest is het afwerken van de voor en zijkanten van de nieuwe regietafel en het verwijderen van de oude regietafel. Daarna kunnen we aan de slag met de stilte hoek.

## Het orgel

Dit is de mededeling met betrekking tot de situatie rond het orgel zoals afgelopen zondag meegedeeld door de ouderling van dienst:

Mogelijk is het jullie al opgevallen dat het orgel meer windgeruis produceert dan we gewend zijn. Om dat te onderzoeken hebben we een monteur van Verschueren orgelbouw op bezoek gehad die samen met Ytsen Wielstra het orgel heeft onderzocht.

Uit dat onderzoek is gebleken dat er een lekkage in de windvoorziening is waardoor de ventilator harder moet werken. Incidenteel kunnen we het orgel nog wel gebruiken maar door het verlies aan wind verliest het toonhoogte en wordt de motor van de ventilator overbelast. Om het lek te repareren moet het hele orgel uit elkaar en dat is een grote en dure klus.

Het college van kerkrentmeesters is al een tijd bezig met het naderend groot onderhoud van het orgel en dit proces is nu in een stroomversnelling gekomen. Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit Ton Keijman, Adri Cardol, Arend Flier, Wim van Heerdt en Ytsen Wielstra. De projectgroep gaat, in overleg met Verschueren Orgelbouw, bepalen hoe en wanneer we de reparatie gaan aanpakken. Gezien de monumentale status van het orgel zullen we ook moeten overleggen met de gemeente Veenendaal.

In de komende weken zullen de organisten meer gebruik maken van de piano en overwegen we tijdelijk een elektronisch orgel in te zetten.

*Met vriendelijke groeten, Adri Cardol*

## **Van werkgroep V.I.S. De Open Hof**



### **Een avond met Huub Oosterhuis**

Op deze avond zullen we stil staan bij het vele werk van de bekende theoloog Huub Oosterhuis, die in april is overleden. Van zijn hand verschenen onder andere vele liederen, psalmen en gedichten. We luisteren naar liedteksten die door ds. Frans Ort worden gelezen, besproken en van commentaar voorzien. En we gaan met elkaar mooie liederen zingen van Huub Oosterhuis. Het zingen van de liederen zal muzikaal worden begeleid door Guus Fennema. Iedereen is van harte welkom!

**Datum:** 28 november

**Tijd:** 20:00-22:00 uur

**Locatie:** De Open Hof, Ronde Erf 86

**Kosten:** € 5,- (inclusief consumptie)

koffie/thee vanaf 19.45 uur.

**Contact:** Anke Smid ([ankesmidhellinga@gmail.com](mailto:ankesmidhellinga@gmail.com))

### **Choral Evensong**

**Zondag 10 december, Petrakerk, 16.00 uur, kerk open 15.30 uur**

**Door Vocaal Ensemble ZuidWest o.l.v. Guus Fennema**

Een gezongen kerkdienst die afstamt van canonieke vespers die een eigen vorm hebben gekregen in de anglicaanse kerk. Wees welkom om te luisteren en mee te zingen waarbij de keuze van de lezingen en liederen is gebaseerd op het karakter van deze 2e adventszondag.

### **Filosofisch gesprek**

**Dinsdag 12 december, 20:30 uur in het Trefpunt bij de Petrakerk**

**Inleider: Rob Nijhoff (Veenendaal) 'De diepte en de bruggen. Over Tomáš**

**Halík** - tussen geloof en ongelooft; diepe twijfel en belijnde traditie; filosofie en mystiek; kerk en cultuur; Oost en West; psychotherapie en pastoraat. Wie is deze man?

## Kijkcijfers zondag 19 november 2023

Direct: 118    Opname: 91

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest  
[www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl).

*Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de*  
**Digitale nieuwsbrief.**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar  
[zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl).



**Protestantse Gemeente**  
**Veenendaal**